

## PIET VAN ANDEL



**S**LECHTS weinigen hebben Piet goed gekend. Hij was een stille figuur die zich niet gauw gaf. Een enkeling liet hij in zijn hart kijken, maar dan gaf hij ook zijn volle vertrouwen. Dan zag je een hart dat vol liefde brandde voor zijn God, Die hij als zendingsarts wilde dienen in Nieuw-Guinea, om die volksstammen uit hun geestelijk en lichamelijk lijden te helpen verlossen.

Van liefde voor zijn verloofde. Kenmerkend voor hem was dat hij 2 jaar na het begin van zijn studie nog als vrouwenhater betiteld werd, terwijl hij al jaren zijn hart gegeven had. Bij zijn sterven was hij bereid, alleen voor haar wilde hij nog zo graag blijven leven.

Ook van liefde voor zijn studie. Alleen de zorg al, die hij besteedde aan zijn dictaten getuigde van zijn nauwgezette en grondige studie.

En toch. God achtte het beter dit leven, dat met alles wat het had Hem wilde dienen en Zijn Koninkrijk verbreiden, af te breken. Op 23 Juli 1944 heeft God hem na een lang en smartelijk lijden weggenomen.

„In Christus geborgen”. Dit is de troost voor de zijnen geweest, maar het was ook inderdaad de kern van zijn leven.